

## Riskante uitspraak

Na lange tijd samengewerkt te hebben, is Jakob stiekem vertrokken uit het huis van zijn schoonvader Laban.

*Rachel vertelt...* "Waarom ben je stiekem weggegaan? Jij geeft me niet eens de kans om afscheid te nemen van mijn kinderen!" Woedend stond mijn vader tegenover Jakob. Jakob had gemerkt dat de sfeer bij ons thuis steeds meer verslechterde. Mijn broers waren ervan overtuigd dat Jakob ten koste van hen rijk geworden was. Ook mijn vader Laban was niet meer zo vriendelijk. Het was tijd om te gaan. Zodra mijn vader weg was om zijn schapen te scheren, vertrokken we.

"Heb je iets te verbergen? Ben je er daarom zo stiller tussenuit gegaan?" briede mijn vader. "Waarom heb je mijn dochters als krijgsgevangenen ontvoerd? Zeven dagen reis ik al achter je aan. Ik zou het je betaald kunnen zetten, maar je hebt geluk! Jouw God zei tegen mij: 'Zorg dat je redelijk bent. Praat niet eerst vriendelijk en doe dan kwaad. Houd je bij de feiten.' Dus: als je echt alleen bent weggegaan omdat je zo naar je familie, je huis, je land verlangde... Waarom heb je dan mijn goden gestolen?"

Oeps, vader had het ontdekt! Jakob begreep er niets van. Hij was bang dat vader ons - zijn dochters, Jakobs vrouwen - niet zou laten gaan. Maar dit verwachtte hij niet. Jakob heeft niets met de goden van mijn vader. Hij heeft ze ook niet gestolen. Dat heb ik gedaan. Stil luisterde ik in mijn tent.

"Niemand hier heeft iets gestolen. Zoek de bagage maar door. De dief verdient de doodstraf," zei Jakob. Een riskante uitspraak! Want Jakob wist niet dat ik - zijn lievelingsvrouw - ze had. Zonder het te beseffen, stelde hij mijn leven in de waagschaal. Wat als vader de beeldjes bij mij zou vinden!?

Hij begon de bagage te doorzoeken.

"Sorry dat ik niet opsta, maar ik ben ongesteld," zei ik toen hij in mijn tent kwam. Hij vond niets. Ik zat erbovenop!

Genesis 31:17-35

### Gespreksvragen:

- ▶ Kun je zeggen dat Jakob met die riskante uitspraak onverantwoordelijk reageerde?
- ▶ Wat had Jakob beter kunnen zeggen?
- ▶ Welke dingen kun je beter niet zeggen omdat je de gevolgen niet kunt overzien?

### Gebedsintentie:

Heer, we moeten eigenlijk nooit méér zeggen dan we kunnen verantwoorden of méér zeggen dan nodig is. Leer ons op de juiste momenten tot tien te tellen en onze emoties in toom te houden.

## Goed gegokt

Rachab neemt twee spionnen van het volk Israël in bescherming.

Dat zul je altijd zien. Net als jij iets doet wat een ander niet mag weten, komt er iemand binnen. Zo gaat het ook met Rachab. Net nu er twee Hebreeuwse mannen bij haar zijn, wordt er aangebeld. Voor Rachab is het niet vreemd om herenbezoek te ontvangen. Het is haar beroep. Maar de twee heren die ze nu op bezoek heeft, kunnen beter niet gezien worden in haar huis. Het zijn spionnen. Ze zijn eropuit gestuurd om te kijken hoe sterk Jericho is. Kan hun leger de stad verslaan? Natuurlijk moet Rachab die spionnen eigenlijk bij de politie aangeven. Maar als er aangebeld wordt, verstopt ze hen. Tegenover de soldaten van de koning die op de stoep staan, doet ze alsof haar neus bloedt. 'Oh, waren dat spionnen? Sorry, dat wist ik echt niet! Ik vraag de mannen die bij mij op bezoek komen niet naar hun beroep. Discretie staat bij mij voorop. Iedereen die bij mij komt, kan op ab-so-lu-te geheimhouding rekenen. Dus als u tijd en zin heeft: komt u rustig binnen. Die twee mannen, eh... spionnen, zijn net weggegaan. Ik heb dus wel tijd voor u.'

Nee, daar hebben de soldaten geen tijd voor. Met een bos op de wangen vragen ze in welke richting de gasten vertrokken zijn. Hulpvaardig wijst Rachab hen precies de verkeerde kant op. 'Als u snel bent, haalt u ze misschien nog in.' En nu maar hopen dat ze het niet direct doorhebben. Ze sluit haar deur en gaat naar de spionnen. 'Ik heb een groot risico voor jullie genomen. En ik hoop dat jullie in ruil daarvoor mijn leven en dat van mijn familie zullen sparen, als jullie volk de stad straks aangevalt,' zegt ze. 'Wij garanderen je dat jou en je familie niets overkomt,' antwoorden de spionnen.

Ze heeft goed gegokt.

Jozua 2:1-14

### Gespreksvragen:

- ▶ Was het link wat Rachab deed, of uitgekookt?
- ▶ Welk risico liep ze eigenlijk?
- ▶ Welk risico liepen de twee spionnen?

### Gebedsintentie:

Heer, soms moet je een gokje wagen en een beetje geluk hebben. Geef ons het lef om te vertrouwen op de goede afloop als we risico's nemen.

## God zal je redden?!

Koning Darius moet zich zeer tegen zijn zin aan zijn eigen wet houden.

Hij is Kwaad. Woedend! Hij - koning Darius - heeft een wet getekend en Daniël, zijn trouwste medewerker, heeft zich er niet aan gehouden! Niemand mocht iets vragen aan iemand anders dan de koning. Aan geen mens. Aan geen God. Daniël heeft wél tot zijn God gebeden. Hij is op heterdaad betrapt. Zonet hebben de ministers die de wet opstelden dat aan koning Darius verteld. Als kleine jaloerse kinderen zijn ze komen klikken: 'Daniël lapt de regels aan zijn laars. Ondanks uw wet bidt hij tot zijn God. Hij luistert niet naar u, koning! U moet hem straffen!' Nu pas begrijpt koning Darius dat de wet een val was voor Daniël. Daarom is hij zo kwaad. Niet op Daniël - op zichzelf! Als hij de gevolgen van tevoren had geweten, was hij nooit met die wet akkoord gegaan. Hij heeft groot respect voor Daniël. Daniël is intelligent, eerlijk, trouw en betrouwbaar. Hij doet zijn werk beter dan alle andere bestuurders en ministers. Hij is een voorbeeld voor iedereen! Hij - koning Darius - moet een oplossing vinden! Maar een wet van Meden en Perzen kán niet veranderd worden. Daniël heeft een groot risico genomen! Ook de koning besluit een risico te nemen. Hij laat Daniël in de leeuwenkuil gooien. De kuil wordt verzegeld met een zware steen. Niemand kan Daniël helpen. 'Jouw God zal je redden,' zegt de koning tegen Daniël. Dat betekent een enorm godsvertrouwen. Maar het is ook gevaarlijk. Wat als Daniël door de leeuwen wordt opgegeten? Koning Darius blijft de hele nacht waken en vasten. Hij denkt alleen maar aan Daniël. Zodra het licht wordt, haast hij zich naar de leeuwenkuil. 'Daniël, heeft jouw God je van de leeuwen kunnen redden?' vraagt hij bezorgd. 'Ze hebben hun bek zelfs niet geopend, daar heeft mijn God voor gezorgd,' antwoordt Daniël.

Daniël 6:2-23

### Gespreksvragen:

- ▶ Wat vind je van mensen die risico's nemen voor hun geloof of idealen?
- ▶ Zou jij dat zelf doen?

### Gebedsintentie:

Heer, hoe groot moet het vertrouwen op u zijn om de risico's van het leven aan te kunnen? Moet het zo groot zijn als bij Daniël en bij koning Darius? We voelen ons soms klein. Geef ons ook een groot vertrouwen.

## Met gevaar voor eigen leven

David spaart het leven van koning Saul.

'Ssst!' Met ingehouden adem zitten David en zijn mannen achterin een spelonk verstopt. Ze zijn gevlucht voor koning Saul. Saul is zo jaloers op de populariteit van David, dat hij hem een kopje kleiner wil maken! Al dagen is de koning op zoek naar David. Met een groot leger kamt hij het gebied uit waarvan hij weet dat David er verstopt zit. Muisstil wachten de mannen af. Lopen de soldaten door? Nee, er komt iemand binnen! Het is de koning! Ze zijn erbij! Maar Saul blijft vooraan in de spelonk. Hij hurkt. De koning moet nodig! Als het niet zo gevaarlijk was, zouden ze nu schaterlachen. Voorzichtig sluip David naar Saul. Zijn makkers maken alvast een gebaar met hun hand langs de keel. Maar het gaat David er niet om de koning te doden. Ook al lijkt dat de eenvoudigste oplossing. De koning blijft wel de koning. Ook als hij in Davids ogen slecht is. God heeft Saul tot koning gemaakt. God zal dus ook wel bepalen wanneer het koningschap van Saul eindigt, dat is zijn vaste overtuiging. Nee, David wil juist laten zien dat Saul op hem kan rekenen. Dat hij de koning trouw dient. Daarom wil hij de slip van de koninklijke mantel afsnijden. Zo kan hij zeggen: 'Ik had u óók kunnen doden.' David neemt een groot risico. Als koning Saul hem ontdekt, zal die geen genade met hem hebben. Dan is hij er geweest! Voorzichtig snijdt hij een stuk van Sauls mantel af en sluip terug. Zonder iets gemerkt te hebben, verlaat Saul de spelonk. 'Waarom gelooft u dat ik uw vijand ben?' roept David hem na. Hij zwaait met de lap van de mantel. 'Ik had u makkelijk kunnen doden.' 'David?' stamelt Saul ontroerd. 'Als jij koning wordt, zul je me dan ook sparen?' 'Ja. Dat beloof ik!'

1 Samuel 24:1-23

### Gespreksvragen:

- ▶ David neemt een groot risico. Vind je het edelmoedig wat hij heeft gedaan?
- ▶ Waarom neemt David dat risico en kiest hij niet voor de gemakkelijkste oplossing?

### Gebedsintentie:

Heer, trouw zijn aan anderen is een bijzondere deugd. Trouw zijn, zelfs in gevaarlijke situaties. Geef dat we loyaal zijn aan de mensen, zelfs als zij onze trouw niet verdienen. Zodat we zelf in het reine blijven met u.

## Tot in de dood

Jesus neemt een groot risico door naar de overleden Lazarus te gaan.

*Tomas, een leerling van Jezus vertelt:* 'Op een dag kreeg Jezus een bericht van Marta en Maria, twee zussen die met hun broer Lazarus in Betanië in Judea woonden. Hun broer Lazarus was ernstig ziek. Wij bleven nog twee dagen waar we waren. Ik weet niet of Jezus werk te doen had. Moest dat eerst af en haastte hij zich misschien zelfs? Kon hij dus niet eerder terug? Of durfde hij niet? We zijn namelijk uit Judea weggegaan omdat ze daar probeerden Jezus te stenigen. Vond Jezus het eigenlijk ook verstandiger om niet terug te gaan? Ik kan het niet inschatten. Maar na twee dagen zei hij: "Laten we teruggaan naar Judea." Het leek alsof zijn zorg om de zieke Lazarus toch ineens de overhand kreeg.

We waren geschokt. "Dat is niet verstandig," waarschuwden we. "Laatst probeerden ze u daar nog met stenen dood te gooien en nu wilt u teruggaan? U neemt een veel te groot risico!"

Maar Jezus zei: "Als we in alle openheid gaan en niet stiekem, dan zal ons niets gebeuren." Heeft hij de risico's afgewogen? Heeft hij er goed over nagedacht wat hij zich allemaal op de hals haalde door terug te gaan?

"Lazarus is gestorven," zei Jezus. En ik beseftte hoeveel Jezus van Lazarus hield. Hoeveel hij om Lazarus' zussen Marta en Maria gaf. Ik begreep wel dat hij nu naar ze toe wilde gaan. Dat wil je toch als iemand van wie je houdt verdriet heeft?

Ik zei tegen de anderen: "Laten we maar met hem meegaan! Gaan we dood, dan gaan we dood. We kunnen hem nu niet in de steek laten."

Johannes 11:1-16

### Gespreksvragen:

- ▶ Waarom neemt Jezus hier het risico om toch naar zijn vrienden toe te gaan?
- ▶ In welke situaties moet je risico's nemen voor een vriend? Waar ligt voor jou de grens?

### Gebedsintentie:

Heer, zeker bij verdriet en dood moet er ruimte zijn om je vrienden bij te staan en er te zijn voor hen. Hoeveel het ook kost - dat vraagt de menselijkheid van ons. Geef ons de moed om te dragen wat we moeten dragen.