

Ruimte

Het schijnt dat sterrenstelsels
nog maar zelden botsen
door uitdijen van het heelal.

Eigenlijk botsen ze nooit.

Maar wij, op onze aardbol,
wij botsen meer dan ooit.

Wij brullen, schreeuwen, brallen.

De regels moeten op de schop,
wij eisen onze vrijheid op.
We pikken het niet langer!

Zien we de ander nog wel staan
als we die ruzietoon aanslaan?

De ruimte werd zo klein dit jaar.
Wij knallen op elkaar.

Cora de Vos

Foto's: © Andrey Nyrkov | Dreamstime.com



DAT BOTST!

Als het ergens druk is, heb je zomaar een botsing. In de gangen bij de leswissel op school, bijvoorbeeld. Of bij het boodschappen doen in de supermarkt – of komt dat minder voor nu iedereen beter oplet vanwege corona? Nou, lang niet altijd, en zeker niet als je net verdiept bent in je mobieltje...

Het nieuws staat bol van andere botsingen. Tussen groepen, als de boeren protesteren tegen de milieumaatregelen van de regering, of als er gedemonstreerd wordt tegen de coronaregels. Of tussen mensen, zoals bij de Amerikaanse verkiezingen tussen Biden en Trump. Heftige botsingen zelfs. Ideeën kunnen botsen, en denkbeelden, belangen, overtuigingen...

Soms is het ook goed dat die botsingen er zijn. Ze houden je wakker. Eigenlijk moet je je zorgen maken als je nooit ergens over botst. Zit je dan niet te veel in je eigen bubbel? En als je ruzie hebt, dan zijn er ook weer allerlei manieren om het niet uit de hand te laten lopen.

Bij de poster

Bekijk de poster: Wat is hier aan de hand?

- **Bespreek de mogelijke redenen waarom hier een confrontatie is tussen verschillende groepen.**

GELOOF

Religieuze botsingen ••

'Als er geen godsdienst zou zijn, dan zou er ook geen oorlog zijn,' zeggen mensen wel eens. Jammer genoeg hebben ze wel een punt. Want er wordt wat afgevochten tussen mensen met verschillende overtuigingen.

Eigenlijk heel raar, want een basisregel in elke godsdienst is dat je elkaar niet mag doden. Alle religies zijn gericht op naastenliefde en vrede. Waarom dan toch die botsingen?

Ten eerste: veel botsingen die over religie lijken te gaan, gaan eigenlijk over iets anders. Over olie, water, macht of onderdrukking.

Ten tweede: godsdienst gaat over wat 'heilig' is voor iemand, iets heel belangrijks. Als iemand dat wat heilig voor jou is, belachelijk maakt, dan doet dat pijn. Als iemand geen respect heeft voor wat heilig is voor jou, dan maakt dat je boos.

Ten derde: iets wat heel belangrijk is voor jou, gun je ook een ander. Maar die ander vindt vaak weer iets heel anders belangrijk. Als je die ander dan toch probeert te overtuigen, gaat het gemakkelijk mis. Ondanks alle goede bedoelingen.

Als daar dan ook nog hele groepen mensen bij betrokken zijn, kan het snel uit de hand lopen. Zeker als er ook nog strijd is over olie, water, macht of onderdrukking. Heel lastig...

Hilde van Halm

- **Wat is heilig voor jou?**
- **Hoe reageer jij als iemand dat belachelijk maakt of geen respect toont?**
- **Respecteer jij wat heilig is voor anderen?**
- **Wil je graag anderen overtuigen? Hoe pakt dat uit?**

VERHAAL

Neuzen tegen elkaar •

Twee automobilisten willen elkaar niet voor laten gaan.

Vlak voordat de weg het fietspad kruist, staan aan beide kanten plantenbakken. Zo is er een smalle doorgang voor maar één auto tegelijk. Als er van beide kanten een auto komt, mag degene die het eerst is, voor. De ander hoeft maar even te wachten, hooguit twintig seconden duurt dat. Meestal gaat dat goed.

Maar nu staan er twee auto's met hun neuzen bijna tegen elkaar op het fietspad. Nog geen tien centimeter ruimte tussen de bumpers. De bestuurders staan er schreeuwend naast.

'Achteruit, man!' schreeuwt de een. 'Je zag toch dat ik eerst was!'

'Ga zelf achteruit!' brult de ander.

Achter beide auto's groeit een rij wachtende auto's. Er wordt getoeterd. Steeds meer mensen stappen uit. Sommigen lopen naar voren.

'Zo staan we hier over een uur nog,' zegt iemand. 'Laat hem toch voorgaan, hoe erg is dat nou?'

'Hém voor laten gaan? Hij moet mij voor laten gaan!' brult de man. Hij wordt steeds roder. De andere heethoofd pakt zijn telefoon. 'Ja hallo, politie?'

Hilda Algra

- **Wat vind je van het gedrag van de twee automobilisten?**
- **Wat zou jij doen als je een van de automobilisten was?**
- **Wat zou jij doen als je over het fietspad kwam aanfietsen?**
- **Wat zou jij doen als je de politie was?**

Botst de klas over deze stelling? •

In iedere vriendschap heb je af en toe ruzie.

- **Schrijf op het bord: 'In iedere vriendschap heb je af en toe ruzie.'**
- **De leerlingen die het eens zijn met de stelling gaan aan de linkerkant van het lokaal staan.**
- **De leerlingen die het oneens zijn gaan rechts staan.**
- **Zijn er leerlingen die twifelen of die argumenten hebben voor beide kanten? Zij kiezen voor het midden.**
- **Laat verschillende leerlingen hun mening toelichten.**

SOAP • IN DE KLAS

Regenpak •

Eline en Irene hebben een aanvaring.

'Haha, moet je Irene zien,' giechelt Eline. Irene staat in haar regenpak bij de kapstok. Het water druipet van haar af, op de grond. Ze probeert het touwtje van haar capuchon los te maken. Dat lukt niet. Ze probeert haar regenbroek over haar schoenen uit te trekken. Dat lukt ook niet. Irene ziet er heel ongelukkig uit. 'Kom,' zegt Eline. Ze trekt Myrna aan haar arm mee.

'Lukt het?' vraagt Eline met een lief stemmetje aan Irene.

'NEE!' schreeuwt Irene. 'Dat ZIE je toch?! Ik HAAT regen. Ik HAAT dit regenpak.'

Irene kijkt Eline woedend aan. 'En JOU haat ik nog het MEEST!' schreeuwt ze erachteraan.

'Rustig maar,' mompelt Eline. Ze doet een stapje achteruit.

'Zal ik je helpen?' vraagt Myrna voorzichtig. 'Blijf van me af,' snauwt Irene. 'Ik kan het zelf.'

En met een boos gezicht sjort Irene nog maar een keer aan het touwtje van haar capuchon.

Hilde van Halm

ACTUEEL



© Ernest Akayev | Dreamstime.com

Ruzie •

Maken jongens en meisjes verschillend ruzie?

Bijna iedereen heeft weleens ruzie. Maakt het dan uit of je een jongen of een meisje bent? Nogal wat mensen zien een duidelijk verschil tussen jongens- en meidenruzies. Zij beschrijven dat zo:

► Als meiden ruziemaken gaat dat vaak met woorden. De ruzies in een meidengroep zijn ingewikkeld. Als je aan meerdere meiden vraagt wat er gebeurd is, hoor je verschillende verhalen. Meiden roddelen vaker of sluiten elkaar buiten. Een grote ruzie tussen vriendinnen betekent nogal eens het einde van de vriendschap.

► Bij jongens is een ruzie vaak beter te volgen. Ze vertellen: 'Hij is begonnen en toen gebeurde er dit en daarna dat.' Jongens slaan en vechten eerder, hun ruzies zijn meer met het lijf dan met woorden. Een ruzie tussen jongens is meestal geen einde van de vriendschap. Ze kunnen de volgende dag gewoon weer samen voetballen.

Nou is de vraag: Klopt dit? Of zijn de verschillen tussen personen groter dan die tussen jongens en meisjes?

Jeanet Aartsen

Vragen voor in de klas

- **Maak jij zelf vaak ruzie? Zo ja, met wie vooral?**
- **Herken je de verschillen in ruziemaken tussen jongens en meisjes? Of is het cliché? Geef voorbeelden en argumenten.**

Toelichting voor de docent

Laat de leerlingen een discussie voeren.

- Lees de tekst voor.
- Voer een gesprek aan de hand van de vragen.
- Of maak er een echte discussie van met als startvraag: Kloppen de genoemde verschillen tussen jongensruzies (apenrots) en meidenruzies (slangenkuil)?
- Geef eerst de spelregels voor een goede discussie:

* *Laat elkaar uitpraten.*

* *Luister naar elkaars argumenten*

* *Haal er geen dingen bij die er niet bij horen*

* *Zeg: 'Ik vind... omdat...'*

BIJBEL & WERELD

Vergif •

Ruzie is soms net een virus.

Ruzie is soms net een virus. Het hangt in de lucht en als je er gevoelig voor bent, dan pak je dat zo op. En dan kan het flink botsen. Ook letterlijk: je slaat erop los. Of figuurlijk: met woorden, en die doen soms veel meer pijn. De tong kan een scherp wapen zijn als het botst tussen mensen. We zagen dit de laatste weken om ons heen. Het protest tegen de corona-maatregelen werd steeds venijniger.

Op straat, maar ook in de Tweede Kamer. Premier Rutte zei dat men het niet waardeert als de regering loopt te hakketakken. Mensen met een scherpe tong denken vaak dat zij sterk staan in conflicten. Maar het risico is ook dat je in je boosheid dingen roept waar je later spijt van krijgt. Jakobus, een leerling van Jezus, schrijft heel actueel: 'Zo is ook de tong maar een heel klein lichaamsdeel, maar met een grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten! Je tong is net als dat vlammetje. De mens kan elk dier temmen. Maar het lukt geen mens om zijn tong te beheersen! Je tong kan elk moment zulke lelijke dingen zeggen, dat het wel vergif lijkt.'

Als je de cirkel van botsingen wil doorbreken, zou je je tong beter in bedwang moeten houden. Daar ben je zelf bij. Misschien helpt het om even stil te zijn en je af te vragen waarom het ook weer botste.

Ruth van der Waall-Schaeffer | Citaten uit Jakobus 3:5-8 Basisbijbel

Vragen •

- **Bots jij vaak met iemand? Waar gaat het dan over?**
- **Weet je een voorbeeld van woorden die pijn doen?**

Vragen ••

- **Ben je het met premier Rutte eens? Moet de regering het goede voorbeeld geven?**
- **Zijn de protesten tegen de corona-maatregelen te vergelijken met een klein vlammetje dat een bos in brand zet?**

God, dank u voor de mensen die conflicten niet meteen uitvechten met geweld, want dat leidt nooit tot iets goeds.

Dank u voor degenen die een botsing niet laten uitlopen op een venijnige scheldpartij die onherstelbare schade aanricht.

Dank u voor iedereen die zich bij een ruzie niet mee laat slepen door boosheid of ergernis, maar zoekt naar een goede oplossing.

WERELD

Botsend taalgebruik •

Grof taalgebruik in de politiek maakt de meningsverschillen heftiger.

Politici zijn soms net normale mensen. Onze minister-president Rutte bijvoorbeeld. Hij versprak zich voor de camera. Een journalist vroeg hem iets over juichende voetbalsupporters. Rutte antwoordde dat ze tijdens corona 'gewoon hun bek moeten houden'. Later zei hij sorry. Hij vond zelf ook dat hij het woord bek niet had moeten gebruiken. Misschien had hij er vooraf niet goed over nagedacht. Maar het kan ook dat hij het expres zei. De minister-president gebruikt namelijk wel vaker grove woorden. Misschien hoopt hij dat mensen hem dan beter begrijpen, of zich meer met hem verbonden voelen.

Andere politici vinden dat politici niet te veel 'popiepopie'-taal moeten gebruiken. Ze vinden dat Rutte vaak onbeschoft praat en soms mensen kwetst. Dat is slecht voor de sfeer in de Tweede Kamer, zeggen ze. Grove woorden kwetsen en maken dat mensen emotioneel reageren. Daardoor ontstaan er steeds vaker botsingen in de Tweede Kamer.

Sarah Mullié

- **Vind jij het oké als politici grove taal gebruiken?**
- **oel jij je meer verbonden met de minister-president als hij zulke taal gebruikt?**
- **Vind je dat grove taal de sfeer verpest?**

JONGEREN

Echt ruzie •

Kibbelen is niet erg, maar echt ruzie hebben is naar.

Mijn zus en ik botsen weleens. Meestal kibbelen we wat en is het even later alweer goed. Heel af en toe krijgen we wel echt ruzie. Dit vind ik altijd erg vervelend. Ik wil dan graag dat het weer goed komt. Als ik weet dat zij gelijk heeft, zeg ik dat ook en bied ik mijn excuses aan.

Akkelina, 12 jaar

- **Waarom is het zo vervelend om (echt) ruzie te hebben?**



© Nitsuki | Dreamstime

Natuurrampen •

De Ethiopische stuwdam in de Nijl geeft veel onrust in de regio.

Na een paar hete, droge zomers weten wij inmiddels ook hoe belangrijk het is dat er genoeg schoon drinkwater is. In andere landen weten ze dat al lang. In Egypte, bijvoorbeeld. Daar zorgt de rivier de Nijl voor 90% van al het drinkwater.

De Nijl is de langste rivier van de wereld. De rivier is niet alleen voor Egypte belangrijk, maar ook voor buurlanden Soedan en Ethiopië. En omdat de rivier zo belangrijk is, wordt er ook ruzie over gemaakt. Ethiopië heeft een grote stuwdam in de Nijl gebouwd. Met die stuwdam kunnen ze elektriciteit opwekken. Zo krijgen meer Ethiopiërs stroom – dat helpt mensen met computers, met telefoons die je moet opladen, met licht in huis, zodat kinderen 's avonds huiswerk kunnen maken... Alleen maar voordelen, zou je zeggen. Daar denken ze in Soedan en Egypte anders over. Want die stuwdam betekent dat er veel minder water naar hun landen stroomt. Minder drinkwater dus. De Nijl zal ook minder vaak overstromen, waardoor de grond buiten de oevers minder vruchtbaar zal worden. Botsende belangen dus. *Hilde van Halm*

Vragen voor in de klas

- ▶ Van wie is een rivier?
- ▶ Wat weegt zwaarder, volgens jou: stroom in Ethiopië of drinkwater in Soedan en Egypte?

Toelichting voor de docent

- ▶ Lees de tekst voor.
- ▶ Laat eventueel op een landkaart zien waar deze landen liggen.
- ▶ Het RTL Nieuws-fragment legt de kwestie nog eens uit: (1'39, zie link). Laat dit eventueel ter verduidelijking zien.
- ▶ Bespreek de vragen.
- ▶ Geef je online les? Lees de tekst dan voor en laat het filmfragment zien.
- ▶ De leerlingen kunnen in tweetallen de vragen bespreken en eventueel een kort verslagje van het gesprek per mail sturen.



Link: <https://youtu.be/ln03SN96S7g>

Boem •

Lastig, als je van katten houdt, maar ook van vogels.

Botsende belangen. We hebben er de hele dag mee te maken. Bijvoorbeeld: jij wilt op de bank tv kijken, maar je zus wil languit op dezelfde bank een dutje doen. Boem! Soms wordt het nog ingewikkelder. Dan is het niet jij tegen een ander. Maar dan botst het in jezelf. Je wilt het ene, maar tegelijk het andere. 'Je kunt niet in dienst zijn bij twee bazen tegelijk,' zegt Jezus in de Bijbel. 'Of je houdt van de een en haat de ander, of andersom.' Daarmee bedoelt hij dat je moet kiezen. Kies tussen God en het grote geld, bijvoorbeeld. Hou op met sjoemelen. Wees eerlijk. Wat vind je echt belangrijk? Ja, dat lijkt helder. Maar wat nou als er twee dingen zijn die je allebei belangrijk vindt? Als je bijvoorbeeld van katten houdt, maar ook van de natuur en van vogels? En je weet dat jullie lieve poes steeds weer vogels doodmaakt? Ook wanneer jij het niet ziet? 'Je kat los buiten laten lopen is officieel verboden,' zeiden een wetenschapper en een jurist pasgeleden bij Nieuwsuur. 'Er worden ieder jaar miljoenen vogels gedood door huiskatten. Ook in natuurgebieden. Dat moet stoppen.' Er waren filmpjes bij, van katten die jonge vogeltjes uit het nest roven. Niet fijn. Maar je kat binnenhouden? Is dat niet ook zielig? Botsende belangen. Lastig hoor.

Barbara de Beaufort | Bij Lucas 16:13

Bron: Dagblad van het Noorden, 14 september 2020 en Nieuwsuur, 14 september 2020.

Vragen •

- ▶ Hebben jullie een kat thuis? Komt hij ook buiten?
- ▶ Wat kun je doen om te zorgen dat een kat geen vogels vangt?

Vragen ••

- ▶ Heb je er moeite mee dat katten vogels vangen?
- ▶ Vind je het terecht dat katten los laten lopen verboden is?

God, soms botst het diep vanbinnen. Dan voel je je verscheurd en ben je het niet eens met jezelf. Dan moet je soms kiezen tussen twee dingen die niet samengaan en die je allebei toch graag wilt.

Lastig is dat, God. Help ons om daaruit te komen. Geef dat we eventueel de hulp inroepen van anderen. Want door hen ga je soms zien wat je echt het belangrijkste vindt.

Aanvaring •

Steeds vaker botsen mens en dier. Van wie zijn de zee of het bos eigenlijk?

Laatst ging er een heftig filmpje rond op sociale media. Langs de Spaanse kust viel een orka een zeilboot aan. Het zag er heel angst-aanjagend uit. De boot was zwaar beschadigd. Gelukkig vielen er geen gewonden. Zulke aanvallen door orka's komen steeds vaker voor. Niemand weet waarom de dieren zich ineens zo agressief gedragen. Misschien voelen ze zich bedreigd en maakt de stress hen zo boos. Niet alleen op zee botst het regelmatig tussen mens en dier. Ook aan land of in de lucht. Ondanks waarschuwborden rijden automobilisten regelmatig overstekend wild dood. En boven Schiphol gaat het vaak mis tussen ganzen en vliegtuigen. Als je er iets langer bij stilstaait, roepen die botsingen allerlei vragen op. Bijvoorbeeld: waarom zouden orka's hun eigen leefruimte niet mogen verdedigen? Loopt het wild plotseling onze wegen op, of rijden wij dwars door hun bos? En: wij mensen zijn tweebenige landdieren. Wat doen we dan eigenlijk op zee of in de lucht?

Liesbeth Gijsbers

- ▶ Kun jij je een wereld voorstellen waarin mensen niet meer mogen varen of vliegen?
- ▶ Wat zouden de gevolgen daarvan zijn, zowel voor mens als dier?

JONGEREN

Tikkende tijdbom •

Judith vind af en toe ruziemaken noodzakelijk.

Ik heb als kind veel ruziegemaakt. Ik wilde altijd mijn mening geven, wat niet altijd nodig is. Nu maak ik minder ruzie. Toch vind ik ruziemaken wel belangrijk. Je kunt irritaties beter uitspreken, want anders suddert het toch door. Dan wordt het een tikkende tijdbom, want op de een of andere manier komt het er toch uit. Het kan maar beter even goed knallen en dan kun je daarna gewoon weer verder. *Judith, 18 jaar*

- ▶ Vind jij ruzie ook belangrijk?
- ▶ Waarom is het niet altijd nodig je mening te geven?
- ▶ Kun je na een fikse ruzie gewoon weer verder?



© unsplash.com

Polarisatie •

Gepolariseerde groepen staan lijnrecht tegenover elkaar.

In onze samenleving mag iedereen zijn mening geven. Soms hebben twee groepen totaal verschillende meningen. Ze komen dan tegenover elkaar te staan en kunnen het niet meer eens worden.

Er zijn ook mensen in het midden. Dit zijn mensen die allebei de groepen wel een beetje kunnen begrijpen. Ze zijn minder fel. De groepen met extreme meningen proberen de mensen in het midden over te halen om hun kant te kiezen. De verschillen tussen de twee groepen worden steeds groter. Dit noemen we polarisatie. Vooral op het internet kunnen mensen heel fel laten weten wat ze vinden. Over Zwarte Piet, de corona-maatregelen of asielzoekers bijvoorbeeld. Door sociale media kunnen groepen nog verder bij elkaar vandaan komen te staan. Op Facebook kun je makkelijk mensen vinden die dezelfde mening hebben als jij. En sociale media zijn ook zo geprogrammeerd dat je vooral ziet wat jij interessant en leuk vindt. Je zit dan in een 'bubbel'. Je komt dan weinig andere meningen tegen en weet alleen nog maar wat er in jouw 'bubbel' gebeurt. Het wordt dan steeds moeilijker om de andere groep te begrijpen. *Kizzy Chin A Foeng*

Vragen voor in de klas

- ▶ Komt er op school ook weleens polarisatie voor? Waar merk je dat aan?
- ▶ Hoe reageer jij als iemand een totaal andere mening heeft?
- ▶ Wat zou je kunnen doen om mensen met een andere mening beter te begrijpen?

Toelichting voor de docent

- ▶ Lees de tekst voor.
- ▶ Bekijk de video (1'40, zie link).
- ▶ Bespreek de vragen met de klas.

Link: https://youtu.be/qIUSVrPJ_0



Botsende meningen •

Hoe ga je om met mensen met wie je het niet eens bent?

'Onze rechtsstaat is failliet. Mensen worden ongelijk behandeld door rechters. Dat stinkt, meneer de minister-president, en als u daarmee instemt, dan stinkt u ook!' Zo ongeveer praatte Geert Wilders van de PVV op 17 september in de Tweede Kamer. Minister-president Mark Rutte legde uit dat hij niet gaat over rechtszaken. 'Juist in een rechtsstaat,' zei hij, 'zijn politiek en rechterlijke macht aparte terreinen.' Op de persoonlijke, onvriendelijke woorden van Wilders reageerde hij bijna niet. Hoe moet dat eigenlijk, discussiëren als je het niet eens bent?

Jezus werd eens uitgedaagd door wetsleraren, die moeite met hem hadden. Ze brachten een vrouw bij hem die betrappt was op vreemdgaan. Volgens de joodse wet van die tijd moest zij gestenigd worden. De wetsleraren hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen, om hem aan te kunnen klagen. Jezus zei niet of hij voor of tegen overspel of steniging was. Hij zei alleen: 'Wie van jullie heeft nooit iets verkeerd gedaan? Die moet als eerste een steen naar de vrouw gooien.' Niemand gooide, iedereen ging weg. Soms is er een discussie en ben je het heel erg oneens. Kan dat, dat meningen botsen en dat je tóch respectvol blijft? Het helpt als je niet ingaat op provocerend gedrag. Rustig luisteren en dan jóúw mening geven. En soms kun je, net als Jezus, met een onverwachte opmerking voor ontspanning zorgen.

Corinne Kat | Bij Johannes 8:1-11

Citaat: Johannes 8:7b Bijbel in Gewone Taal

Vragen •

- ▶ Wat vind je ervan hoe Wilders en Rutte, de wetsleraren en Jezus tegen elkaar praten en op elkaar reageren?

Vragen ••

- ▶ Geef Jezus een goede reactie in de ontmoeting met de wetsleraren? Laat hij hier iets van God zien? Waarom vind je dat?

God, soms kunnen meningen botsen, soms gaat het hard tegen hard. Op straat en in de politiek, of tussen ouders en kinderen, eigenlijk overal waar mensen zijn.

Help ons dan om het niet uit de hand te laten lopen. Om naar elkaar te luisteren, ook al zijn we het niet met elkaar eens. Om niet te ontploffen van woede, maar met argumenten te komen.

Help ons om ondanks alles respectvol met elkaar om te gaan.

Botsende regels •

Regels kunnen botsen met elkaar en met je geweten.

In Nederland zijn veel wetten, regels en afspraken. Zij zorgen ervoor dat we samen kunnen leven. Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, botsen we niet op elkaar. Als iedereen zich aan de wet houdt, hebben de zwakken net zoveel rechten als de sterken. Soms botsen de regels: met elkaar of met je geweten. 'Zorg dat je meteen uit school naar huis komt, anders komen we weer te laat bij je fysiotherapeut,' zegt Stans vader. Maar op school blijkt dat Stan het verkeerde huiswerk heeft gemaakt. 'Dat kan niet,' vindt de leraar. 'Jij blijft na en maakt het af.' Een goede coronaregel is: houd anderhalve meter afstand van elkaar. Een oudere dame valt, midden in het verkeer. Sia weet door haar EHBO-training dat je iemand in nood altijd moet helpen, als dat veilig kan. Kan dat wel? Sia besluit te helpen. Ze piekert nog lang of ze de juiste beslissing heeft genomen. Als wetten botsen, bepaalt de rechter wat er moet gebeuren. Als regels of afspraken botsen, moet je vaak zelf beslissen wat goed is. Dat kan soms best lastig zijn! *Ingrid Bilardie*

- ▶ Wat zou jij doen als je Stan was?
- ▶ Wat zou jij doen als je Sia was?
- ▶ Weet je nog een voorbeeld van botsende regels?

JONGEREN

Meningen en discussies •

Soms zoekt Berit de confrontatie op, maar soms bewust niet.

Iedereen mag een mening hebben. Velen spreken die ook uit, en dat is wat mensen zo interessant maakt. Soms ben ik stil. Dan wil ik luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Ik neem hun meningen in stilte op. Waarom kijkt diegene er zo tegen aan? Waarom denkt hij op die manier? Ik denk goed na over wat ze zeggen. Maar als ik het er totaal niet mee eens ben, ga ik er tegen in. Want soms vind ik dat mensen 100% fout zitten. Velen houden hun mond om ruzie te voorkomen. Maar ik niet. Ik kan zowel stil zijn als discussiëren. In de politiek doen ze dat meestal goed. Er zijn ook een paar koppige politici die weigeren te luisteren naar anderen, maar dat is hun eigen keuze. Overeenkomsten en verschillen zijn er nou eenmaal. Ga met mensen in gesprek, en leer van ze. Want zo leren we van elkaar. *Berit, 13 jaar*



Ruimte-afval

Ruimte-afval wordt een steeds groter probleem.

Vijftig jaar geleden was de ruimte nog helemaal schoon. Dat is nu wel anders. Tegenwoordig zwerfen er miljoenen stukjes afval door de ruimte.

Ruimte-afval komt van mensen. Het is een vorm van vervuiling. Net als het plastic in de zee of de uitlaatgassen van auto's in de lucht. Ook ruimtevervuiling is schadelijk. Het begon allemaal in 1957. Toen stuurden de Russen de eerste satelliet de ruimte in: de Spoetnik. Deze kleine metalen bal draaide rondjes om de aarde en stuurde signalen. Sindsdien hebben we veel raketten en satellieten de ruimte in geschoten. Sommige ontploffen na verloop van tijd, of ze verliezen onderdelen. Al dat afval vliegt met hoge snelheden door de ruimte. De ruimte is groot. Dus een botsing komt niet zo vaak voor. Maar als het misgaat, dan kan dat grote gevolgen hebben voor ruimtevaartuigen. Als er nog meer afval in een baan om de aarde belandt, dan kan de aarde zelfs afgesloten raken van de ruimte. Dan is het niet meer veilig om met een raket door de ruimte te reizen. En dan zitten we opgesloten op onze planeet.

Vincent Kouters

Vragen voor in de klas

- ▶ Had jij weleens van ruimte-afval gehoord?
- ▶ Vind jij dit een groot probleem? Waarom wel of niet?
- ▶ Zou je het jammer vinden als we door al het ruimte-afval niet meer door de ruimte kunnen reizen?
- ▶ In 2018 schoot SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, een Tesla-auto in een baan om de aarde. Vind je deze reclamestunt ook vervuiling?

Toelichting voor de docent

- ▶ Lees de tekst voor en kijk daarna het filmpje (1'43) over ruimte-afval en de oplossing met het net.
- ▶ Behandel de vragen.
- ▶ Vraag of leerlingen zelf ideeën hebben om dit probleem op te lossen.



Link: <https://youtu.be/rbhNQYbdwgw>

Uit je 'comfortzone'

Hoe zou Jezus ons in deze tijd uit de tent lokken?

Confronteren, mensen uit de tent lokken, dat is wat Jezus vaak deed. Bijvoorbeeld door juist groepen mensen op te zoeken die met de nek werden aangekeken, zoals tollenaars en hoeren. Sommige mensen vonden Jezus daardoor maar een vreemde man die niet begreep hoe de wereld in elkaar stak. Het was in hun ogen een schande dat Jezus dit soort grensoverschrijdende dingen deed. Anderen merkten dat Jezus hun blik op de wereld voorgoed veranderde. Ze gingen inzien dat bij God niemand buiten de boot valt, ook niet de mensen die eigenlijk geen plek meer hadden in de samenleving.

Hoe zou Jezus ons in deze tijd confronteren, ons ongemak en onze schaamte naar boven halen? Misschien zou hij, zoals artsen en vrijwilligers nu, vluchtelingen op Lesbos gaan helpen. Maar echt confronterend is dat niet, want dan zouden we kunnen zeggen: 'Wat mooi dat die Jezus dat doet, we zijn trots op hem!' Of misschien zou Jezus een stevig gesprek met Rutte hebben om hem ervan te overtuigen dat het opnemen van 100 vluchtelingen in Nederland veel te weinig oplost. Nou, vermoedelijk zou het meer iets voor Jezus zijn om met een vluchteling aan de hand bij ons op de stoep te komen staan. En dan te zeggen: 'Dit meisje zou graag de komende maanden bij jou komen wonen. Mogen we binnenkomen?'

Mirjam Buitenwerf | Bij Lucas 19:1-10

Vragen

- ▶ Wat zou jij doen als Jezus met een vluchteling bij jou voor de deur stond?
- ▶ Hoe kunnen we vluchtelingen helpen?

Vragen

- ▶ Hoe kunnen politici de vluchtelingenproblematiek in Europa aanpakken?
- ▶ Schaam jij je weleens voor iets wat de Nederlandse regering doet of juist niet doet?

God, soms botsen onze plannen met de harde werkelijkheid. Soms kloppen onze woorden niet met onze daden.

Laten er dan mensen zijn die ons laten zien waar het wrikt, ook al is dat soms pijnlijk.

Laten er dan mensen zijn die ons uitdagen en zeggen: 'Waar sta je voor en ga je voor?' En: 'Wil je dat ook echt?'

Landbouwtentoonstelling

Kiezen we voor milieu of voor boerenbelangen?

Rutte maakte er nog een grapje over in de Tweede Kamer. Zijn Nieuw-Zeelandse collega had hem een compliment gemaakt over de 'mooie landbouwtentoonstelling in Den Haag'. Bleek het te gaan om de boeren die met tractoren in Den Haag waren komen protesteren! Haha...

Ja, de boeren zijn het afgelopen jaar vaak boos de weg op gegaan. Ze zijn boos over alle regels en beperkingen die ze krijgen opgelegd. Maar die regels zijn er niet zomaar: de lucht en de grond raken in Nederland te veel vervuild. Er komt te veel stikstof vrij. We moeten dus kiezen. Gaan we voor extra inkomen voor de boeren, die veel willen produceren – niet alleen voedsel voor Nederlanders, maar ook voor de export naar het buitenland? Of willen we liever schonere lucht en meer natuur – ook als dat ons geld kost? Of willen we misschien liever meer huizen bouwen voor al die woningzoekenden die nu geen huis kunnen vinden? Maar ja, dat is ook weer belastend voor het milieu. Ja, het botst allemaal flink. Laten we, nu het nog kan, maar genieten van al die mooie landbouwtentoonstellingen.

Koen Füssenich

- ▶ Wat vind je belangrijker: natuur of economie? Waarom?
- ▶ Als jullie de baas waren in Nederland, hoe zou je dan beslissen over de botsende belangen van boeren, huisvesting en milieu?
- ▶ Wat bedoelt Koen met de laatste zin?



Fout toegeven

Na een ruzie is het niet altijd eenvoudig om het goed te maken.

Waarschijnlijk vindt niemand het fijn om ruzie te hebben. Wat ik het vervelendste vind, is het moment dat je het weer goed moet maken. Vaak komt een ander naar mij toe om het goed te maken. Dan is het geen probleem, natuurlijk. Maar de laatste keer dat ik ruzie met iemand had, wist ik echt wel dat het mijn fout was. Ik vond het heel lastig om naar die ander toe te gaan en mijn excuses aan te bieden. Een fout toegeven vind ik erg lastig.

Jurjen, 20 jaar

- ▶ Waarom is het lastig om een fout toe te geven?
- ▶ Moet je een ruzie altijd bijleggen?



Oppositie

Politieke partijen bereiden zich al voor op de Tweede Kamer verkiezingen.

Op woensdag 17 maart zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. De politieke partijen zijn daar nu al mee bezig. Ze willen extra duidelijk laten merken waar ze voor staan en wat ze belangrijk vinden. Alles voor de meeste stemmen in maart! Want wie wint, mag gaan regeren.

Na de verkiezingen is het in Nederland altijd even zoeken welke partijen samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben, meer dan 75 zetels dus. De partijen die die meerderheid hebben, kunnen met elkaar gaan regeren. De regering kan er dan op rekenen dat haar plannen gesteund worden door een meerderheid in de Tweede Kamer. De rest van de partijen, die dus niet meeregeren, wordt de oppositie genoemd.

Oppositie betekent zoiets als: 'tegenover'. En dat laten deze partijen merken ook. Aan het begin van de coronacrisis was de oppositie vrij rustig. In een crisis moet je samenwerken. Maar nu roepen oppositiepartijen om het hardst dat het 'chaos' is. Dat de regering 'achter de feiten' aanloopt. Dat er 'smerige spelletjes' worden gespeeld met de gezondheid van mensen. Het gaat er soms hard aan toe. Zouden de oppositiepartijen het beter doen?

Hilde van Halm

Vragen voor in de klas

- ▶ Soms wordt wel gezegd dat oppositiepartijen het maar makkelijk hebben. Ze hoeven alleen maar te roepen waar ze 'tegen' zijn, ze hoeven geen reële oplossingen te zoeken. Hoe zie jij dat?
- ▶ Weet jij welke politieke partijen nu in de regering zitten? En welke partijen in de oppositie?
- ▶ Sommige partijen noemen zich 'oppositiepartij' – ze zitten liever in de oppositie dan dat ze regeren. Waarom zou dat zo zijn?

Toelichting voor de docent

- ▶ Lees de tekst voor en bespreek de vragen.

Schijnheilig

Over Jezus' strijd tegen schijnheiligheid.

Na een grote ramp ergens in de wereld komt er vaak een actie voor hulp. Nog niet zo lang geleden was er zo'n nationale actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. BN'ers zitten aan de telefoon en de giften stromen binnen. Er komen ook altijd geldbedragen binnen van grote bedrijven. De directeur komt binnenwandelen met een grote kartonnen cheque waar het bedrag op staat. Uiteraard met een 'kijk-eens-wat-een-social-bedrijf-wij-zijn-smile'. Nu kun je zeggen: wat maakt het uit hoe het geld binnen komt, als het maar komt. Maar het heeft ook iets schijnheiligs. Het gaat de directeur toch vooral om de reclame voor zijn bedrijf.

Jezus had een hekel aan schijnheiligheid of nepvroomheid. Vooral als het om de leiders binnen de geloofsgemeenschap ging. Het botste nogal eens tussen deze leiders en Jezus. 'Pas op voor deze mannen die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig gegroet willen worden,' zei hij. 'Ondertussen pikken ze de huizen van weduwen in en zeggen voor de schijn lange gebeden op.' Waardeloze lui. Het gaat volgens Jezus in het geloof om daden, om oprechte bedoeelingen en een warm hart. Niet om een mooie buitenkant en een hoop show. Geef nou maar gewoon aan een goed doel zonder dat anderen dat direct hoeven te weten.

Jeanet Aartsen | Bij Marcus 12:38-40

Vragen

- ▶ Vind jij het schijnheilig als bedrijven openlijk grote bedragen geven aan een goed doel?
- ▶ Waar gaat het volgens jou in geloof om?

Vragen

- ▶ Wie of wat vind jij schijnheilig?
- ▶ Zie jij nepvroomheid om je heen van gelovige mensen? Zo ja, waar?

God, het botst nogal eens in de wereld. Tussen landen en volken. Tussen de ene groep en de andere. Tussen progressief en conservatief. Tussen idealisten en mensen die hun eigen belang vooropstellen. Dat geeft soms harde confrontaties.

Geef dat we uit angst voor ruzie niet weglopen voor een aanvaring. Dat we onze mond opendoen als we het ergens niet mee eens zijn of als er iets oneerlijks gebeurt. Ook al lopen we dan het risico om flink te botsen met anderen.

Kritiek op een vriend

Hoe kun je iemand eerlijk zeggen wat je vindt zonder te kwetsen?

Jaren geleden, toen ik nog in Nederland woonde, trad een vriend van mij op in zijn solovoorstelling. Zelf speelde ik in een musical bij Stage Entertainment. Ik was vrij de avond dat hij optrad, dus ik ging gezellig naar zijn voorstelling. O help, ik vond het niet goed. Normaal ga ik in de pauze weg als ik een voorstelling niet goed vind. Maar deze voorstelling had geen pauze en ik zat in het midden van de rij. Ik kon geen kant op. Hij had me gevraagd hem na afloop te ontmoeten. Met lood in mijn schoenen ging ik erheen. Hoe ik het vond, vroeg hij. Dus ik babeelde maar wat. Over van alles, behalve over zijn voorstelling. Hij voelde op zijn klompen aan dat ik er niets aan vond, dus hij draaide zich om en liep weg. Ik had het helemaal verkeerd aangepakt.

Nu, jaren later, weet ik hoe ik op een respectvolle manier mijn mening kan geven. Te laat, want die vriend heb ik nooit meer gezien. Mijn excuses werden genegeerd.

Pieter Ruigrok van der Werve

- ▶ Ben jij weleens bang geweest om iemand te kwetsen door je mening te geven?
- ▶ Weet jij een manier om een pijnlijke boodschap op een aardige manier te zeggen?



Keihard

Soms leidt een botsing tot een definitieve breuk.

Twee jaar geleden botste het tussen mij en mijn 'beste vriendin'. Ik dacht dat we beste vriendinnen waren, maar dat bleek ik dus niet te hebben. Ze liet me keihard vallen voor een ander en ging niet meer met me om, behalve als ze me nodig had.

Nou, ik ben geen marionet. Dus toen zij mij liet vallen, was het klaar. We zijn nu geen vrienden meer en ik vind dat prima. Ze is zo anders dan ik dacht.

Aukje, 14 jaar

MAANDAG

Wie denkt hij wel niet... Jezus geneest een lamme man.

Een stampvolle zaal, de mannen zitten hutje-mutje samengepakt. Jezus is de godsdienstleraar vandaag. Zijn lessen zijn beroemd. Ze geven je nog wekenlang iets om over na te praten. Was je er niet bij, dan kun je niet goed meepraten, dat speelt ook mee. Daarom zijn Jezus' collega-leraren gekomen. En ook de specialisten in de bijbelse wetten en goed gedrag.

Er wordt gezegd dat Jezus genezende krachten heeft. Daarom willen enkele mannen hun verlamde vriend op een brancard bij Jezus brengen. Maar de zaal is al vol. Geen centimeter ruimte meer om je tussen de mensen door te wringen. Gelukkig zijn ze niet voor één gat te vangen. Ze klimmen met hun vriend het platte dak op en precies boven de plek waar Jezus staat, tillen ze een grote tegel uit het dak. Door het gat laten ze de brancard met hun vriend zakken, tot vlak voor Jezus' voeten. Jezus onderbreekt zijn les. Hij kijkt omhoog en ziet twee gezichten hoopvol kijken. Hij ziet de man voor zijn voeten al even hoopvol. Dan zegt hij: 'Je zonden zijn vergeven.'

Geroezemoes in de zaal. 'Mopperdemopper, nou, nou, nou, wie denkt hij wel niet dat hij is! Wat een godslastering. Alleen God kan zonden vergeven!' 'Oké,' zegt Jezus. Hij heeft het gemompel verstaan. 'Wat is makkelijker: zonden vergeven of iemand beter maken? Ik zal jullie laten zien dat ik de macht heb om zonden te vergeven.' En tegen de verlamde man zegt hij: 'Sta op, pak je brancard en ga naar huis.' Onmiddellijk staat de man op, bedankt Jezus enthousiast en stapt tussen de mensen door naar de deur. De mensen staren hem met open mond na. Opnieuw breekt geroezemoes uit, maar nu vooral van verbazing. 'Ongelooflijk,' zeggen de mensen, 'wat die Jezus allemaal kan.'

Lucas 5:17-26

Gespreksvragen

- ▶ Wie botsen er in dit verhaal? Waardoor?
- ▶ De vrienden van de verlamde geven niet op. Wat verwachten zij?
- ▶ Wat betekent dit genezingsverhaal eigenlijk?

Gebedsintentie

Heer, we lopen vaak maar liever mee met de meute en verwachten niet al te veel wonderen. Geef dat we openstaan voor de eigenwijze kracht van Jezus om mensen te laten opstaan en verder gaan.

DINSDAG

Foute mannen Waarom gaat Jezus om met tollenaars en andere goddelozen?

Levi is een foute man. Een tollenaar. Hij int belasting voor de Romeinse bezetters. Hij krijgt geen salaris, maar mag boven op dat belastinggeld een opslag van de mensen eisen; dat is zijn loon. De helft gaat naar de Romeinen, de helft in zijn eigen zak. Oh, wat hebben de mensen de pest aan die Levi en zijn collega's. Elke maand staat hij weer op de stoep en eist zijn geld. Geen greintje medelijden met de armen; iedereen moet meebetalen aan de luxe villa en al die knechten en dienstmeiden van de rijke stinkerder.

Dan komt Jezus langs. Die zegt: 'Volg mij.' Levi is zo blij dat hij uitgekomen is, dat hij een groot feest geeft. Al zijn vrienden en collega's nodigt hij uit. En Jezus moet natuurlijk ook komen, met zijn leerlingen. Levi pakt flink uit, het mag de gasten aan niets ontbreken. 'Moet je dat nou zien,' zeggen Jezus' collega-godsdienstleraren. Ze spreken Jezus' leerlingen erop aan: 'Waarom eten jullie met zulke foute mensen? Met tollenaars en andere goddelozen? Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet!' Een beetje ongemakkelijk kijken Jezus' leerlingen Jezus aan. Ze wisten zelf ook niet of ze er goed aan deden. Maar Jezus had gezegd dat het oké was en Levi was nu toch een van hen? Gelukkig heeft Jezus wel een antwoord paraat. Tegen de mensen met kritiek zegt hij: 'Hoor eens, wie gezond is heeft geen dokter nodig. Wie ziek is wel. Ik ben een geestelijke dokter. Wie geen genezing nodig heeft, heeft mij niet nodig. Ik kan iets betekenen voor zondaars. Ik wil ze helpen om een nieuw, beter leven te beginnen.' Met een beetje gemengde gevoelens kijken Jezus' leerlingen elkaar aan. Jezus zegt het wel mooi, maar... wat zegt dat over henzelf?

Lucas 5:27-32

Gespreksvragen

- ▶ Waarom was Levi niet geliefd bij de mensen?
- ▶ Vind je het fout van Jezus dat hij Levi vraagt om hem te volgen?
- ▶ Waarom vinden de leerlingen van Jezus zijn antwoord aan het einde een beetje bedenkelijk?

Gebedsintentie

Heer, wij denken meestal dat we het wel goed doen, maar we hebben allemaal onze eigen fouten. Hoe moeilijk is het om die te erkennen en ons leven te beteren. Help ons daarbij.

WOENSDAG

De mond gesnoerd Jezus geneest een zieke op sabbat.

De verhoudingen zijn al flink verziekt. Jezus' collega's houden hem de hele tijd in de gaten. Ze hopen hem te betrappen op een fout. Dan kunnen ze hem aanklagen. Met een beetje mazzel wordt hij geschorst. Of nog zwaarder gestraft. Net goed. Want Jezus loopt niet in de pas. Hij zaait onrust. Hij keert de zaken om en hangt de vuile was buiten. Als je niet loyaal bent aan de groep, kun je maar beter ophoepelen. Maar Jezus hoepelt niet op. Daarom zoeken ze iets om hem op te pakken. Nu is het sabbat. Jezus geeft godsdienstles en de collega's letten héél goed op. Dan stoot een van hen zijn buurman aan. 'Kijk, nou moet je opletten.' Hij knikt met zijn hoofd richting een man met een verschrompelde rechterhand. De rechterhand is de hand waarmee je de schone dingen doet, de linkerhand is voor de onreine zaken, zoals je gat afvegen. Met links mag je geen eten aanraken bijvoorbeeld, en liever ook geen andere mensen. Met zijn verschrompelde rechterhand is die man dus heel erg onthand. Jezus ziet de hand van de man. Maar het is sabbat, en op sabbat mag je niet werken. Hij weet wat zijn collega's denken. Dus zegt hij luid: 'Op de sabbat mag je niet werken. Maar moet je kiezen tussen goed en kwaad op sabbat, wat hoor je dan te kiezen? Als je op de sabbat moet kiezen tussen een leven redden of het verloren laten gaan, wat moet je dan doen volgens de bijbelse wetten?' Jezus kijkt ze een voor een aan. Niemand zegt iets. Dan pakt hij de dode hand en meteen komt er weer leven in: de kleur komt terug, de vingers kunnen weer bewegen. Stoom komt er uit de oren van de collega's. Dat Jezus hun zó de mond heeft gesnoerd!

Lucas 6:6-11

Gespreksvragen

- ▶ Jezus is volgens hedendaagse voorstellingen vaak de superman en het toonbeeld van braafheid. Maar voor zijn tijdgenoten was hij ook vaak juist een ergerlijk type. Hoe komt dat?
- ▶ Is het genezen van iemand werken? Wat vindt Jezus daarvan?
- ▶ Jezus zegt: 'Goed doen is belangrijker dan je aan de regels houden.' Wat vind jij?

Gebedsintentie

Heer, Jezus heeft ons laten zien dat aandacht voor de mens belangrijker is dan aandacht voor de wet. Geef dat wij in ons leven steeds het menselijke voor laten gaan.

DONDERDAG

Koekje van eigen deeg In wiens dienst staat Jezus eigenlijk?

Er is onrust in de samenleving. Dan gaan mensen al snel achter allerlei leiders aan lopen. De leiding van de synagoge maakt zich zorgen. Neem nou die Jezus: hij is hun collega. Hij zou de mensen moeten leren dat ze in het gareel moeten lopen. Maar in plaats daarvan leert hij ze over naastenliefde, vergeving en andere softe flauwekul. En het lastigste is dat Jezus zijn boodschap kracht bijzet door mensen te genezen en duivels uit te drijven. Steeds meer mensen zien in hem de verlosser die de profeten hebben beloofd. 'Die man heeft gaven,' zegt wetgeleerde Levi tegen zijn collega's tijdens de lunch. 'Niet iedereen kan mensen genezen en duivels uitdrijven.' 'Daar heb je gelijk in,' beaamt Jitzchak. 'Het lijken geen trucjes. Volgens mij is het echt wat hij doet.' Collega Micha verslikt zich in een koekje en wordt van twee kanten beklopt. Als hij weer kan ademen, zegt hij: 'Denk nou eens na, broeders. We moeten goed en kwaad onderscheiden. Wat echt is, is niet altijd goed. Maar alleen een chef kan zijn personeel ontslaan, toch?' De anderen knikken. 'Waar wil je heen, Micha?' vraagt iemand. 'Nou...,' zegt Micha. Hij zwijgt even om de spanning nog wat op te bouwen. 'Jezus kan alleen demonen uitdrijven... als chef in dienst van Satan, de hoogste demon.' 'Nou je het zegt!' roepen de anderen enthousiast. Zie je wel, Jezus is niet zomaar een dwarsligger, hij is gewoon van het foute kamp! Als Jezus hun redenering hoort, zegt hij: 'Luister eens. Als een chef zijn personeel ontslaat, wordt er niet meer gewerkt en gaat het bedrijf failliet. Als Satan duivels uitdrijft, keert hij zich tegen zijn eigen personeel en is het afgelopen met zijn bedrijf. En trouwens, uw eigen mensen drijven ook duivels uit. In wiens naam doen zij dat dan?' Oeps. Daar hadden ze niet aan gedacht. Gelukkig is Micha niet net aan het eten. Anders had Jezus dit keer op zijn rug moeten kloppen.

Matteüs 12:22-28

Gespreksvragen

- ▶ De wetgeleerden doen in de verhalen over Jezus steeds hun best om Jezus zwart te maken. Waarom eigenlijk?
- ▶ Er waren mensen die Jezus volgden en mensen die heel kritisch tegenover hem stonden. Merk je ook nu weleens iets van dit soort tegenstellingen?

Gebedsintentie

Heer, soms lijkt het dat de mensen die proberen te leven in uw naam, met de nek worden aangekeken. Geef ons de kracht om u te volgen en daarin te volharden, ook als dat weerstand oproept.

VRIJDAG

Geen woorden maar daden Jezus verzet zich tegen de religieuze leiders.

'Let op,' zegt Jezus, 'de religieuze leiders zijn op de stoel van Mozes gaan zitten. Ze schrijven jullie de wet voor, maar zelf doen ze of ze boven de wet staan. Jullie gaan gebukt onder al die verboden en geboden die ze jullie opleggen. Je moet dit en je mag niet dat. Wee je gebeente als je je vergist. En ondertussen steken ze geen vinger uit om jullie te helpen. In plaats daarvan willen ze dat alles om hen draait. Ze willen vooraan zitten in de synagoge, iedereen moet voor ze buigen en ja-knikken. Bij feesten willen ze de beste plaatsen, waar iedereen ze kan zien en ze het eerst van al het lekkers mogen genieten. En ze willen 'edelachtbare' genoemd worden. Want ze voelen zich beter dan de anderen, belangrijker dan de gewone mensen.

Dat is geen goed voorbeeld. Luister wel naar wat ze zeggen, maar doe hun gedrag nooit na. Help anderen waar je kunt en probeer de lasten van anderen juist te verlichten. En blijf maar gewoon. Laat je niet voorstaan op wie je bent of wat je weet. Blijf eenvoudig en bescheiden. Besef altijd dat je niet beter bent dan een ander. Je bent elkaars gelijken. Als broers en zussen voor elkaar, met God als je gemeenschappelijke vader.'

Matteüs 23:1-8

Gespreksvragen

- ▶ Hoe kun je de boodschap van Jezus kortweg samenvatten?
- ▶ Hoe ziet het leven met God als gemeenschappelijke vader eruit?

Gebedsintentie

Heer, u liefhebben betekent eenvoud en bescheidenheid. Wek bij ons de mentaliteit van gelijkheid en gelijkgezindheid. Zodat we onszelf nooit meer achten dan een ander.

WWJD

Er zijn situaties waarin mensen vandaag de dag zich afvragen: 'What Would Jesus Do - ofwel: Wat zou Jezus doen. Gewoon, om je te realiseren hoe je vanuit het geloof zou kunnen handelen. De verhalen bij het thema van deze week bieden daarvoor best een handvat.

Een beetje rebels

In zijn relatie tot de leiders van zijn tijd was Jezus best een beetje rebels. Het botste aardig door zijn gezangen, zijn omgang met mensen die door anderen als 'fout' werden gezien en door zijn boodschap van naastenliefde. Door zijn boodschap maakte hij heel wat los en streek hij de machthebbers tegen de haren in. Hetgeen hem uiteindelijk ook het leven kostte.

Voorbeeld

Voor gelovigen van nu is Jezus het grote voorbeeld - en dan ga je je dus afvragen wat jouw voorbeeld zou doen in jouw situatie. Maar dan is het wel goed om je te realiseren, dat je ook aardig in conflict kunt komen met de wereld om je heen als je dat voorbeeld werkelijk volgt.

Conflicten

Allemaal aspecten van het thema van deze week. Om te overdenken, te overwegen en te bespreken. In het besef dat het leven zonder conflicten niet bestaat. Ook een gelovig leven niet.

De teksten op deze twee pagina's zijn van de hand van Hilda Algra.

De toelichting, de vragen en gebedsintenties zijn geschreven door Désiré Brokerhof.